



RESOLUTION Nr. 14) DEN GLOBALA KAMPEN MOT ÅTSTRAMNING

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika

NOTERAR följande:

Regeringar över hela världen strävar efter att komma till rätta med den pågående krisen och de stora förlusterna av nationella inkomster som påverkar deras mest grundläggande offentliga tjänsterna. En del regeringar inför hårda åtstramningsprogram medan andra inser att sådana program inte bara är grymma och orättvisa, utan helt enkelt inte fungerar som en långsiktig lösning på finanskrisen. En lösning på krisen är införandet av en ROBIN HOODSKATT på spekulativ handel. Den skulle ge hundratals miljarder dollar (US) i inkomst varje år och vara en avgörande motkraft mot åtstramningsbudgetar som genomförs i krisens namn.

Krisen har fått svåra konsekvenser, och ännu syns inget slut på den.

Från Aten, där länsade affärer idag är bakgrund till en växande skara hemlösa, till Spaniens arbetslösa ungdomar som blivit så många att de nu nästan är hälften av den ålderskategorin, till USA där offentliga satsningar på infrastruktur nästan tvärstannat, till massiva permitteringar av offentliganställda inom alla områden – utbildning, sjuk- och hälsovård och transport m.m. – i mängder av länder. Inget land har undkommit. Permitteringar på arbetsmarknaden, nedskärningar i pensionsprogram, radikalt krympta sociala tjänster och minskande utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar utgör tillsammans en bild av verklig och överhängande sammanbrott av monumental omfattning.

Robin Hoodskatten kan vända trenden under ett århundrade vars första tio år sett ett fruktansvärt angrepp på jämlikhet och gemenskap. Många ser nu att en åtstramningspolitik som medför låga inkomster och nedgång leder till förluster och än värre nedgång med osäkra politiska konsekvenser.

Kravet på en Robin Hoodskatt kommer under en tid då viktiga resurser hålls inne – vinsterna som finans- och andra bolag gjort och stoppat i sina egna skattekistor. Bara i USA uppgår den summan till 3,6 biljoner – 23 % av landets BNP. Trots denna aldrig tidigare skådade ansamlingen av kontanter, släpar investeringarna i samhället efter och tillväxttakten går från låg till platt.

Tillväxten i våra länders finansiella sektorer fortsätter att vara snabb när "monetarisering" tar en allt större andel av BNP. När tillväxten i den finansiella sektorn kommer på tal är det märkbart tyst om tillväxten av arbetstillfällen. Sektorn ger inte heller tillräckliga skatteinkomster till staten eftersom den helt eller delvis är befriad från omsättningsskatt.

Nu är det verkligen hög tid att finanssektorn betalar rättvis omsättningsskatt på sin handel. Argumentet som har framförts – och ger eko – är att löntagare betalar omsättningsskatt på skor, skolrustning och datorer, medan finansiella spekulerare inte betalar någon skatt på sin handel med aktier, obligationer, derivat och valutor. Precis när den spekulativa handeln växer mycket snabbt, saknas en meningsfull omsättningsskatt på den. Dess andel av den ekonomiska verksamheten i världsekonomin växer men dess bidrag till de samhällen den verkar i är försumbar eller noll.

Robin Hoodskatten vill ta in handeln med aktier, obligationer, derivat och valutor i systemen för nationell beskattning, i uttalat syfte att beskatta högfrekvent handel (HFT). År 2010 svarade HFT för över 70 % av aktiehandeln i USA och den växte snabbt också i Europa och Asien.

Robin Hoodskatten ska först och främst betalas av de främsta köparna/säljarna av finansiella tillgångar. Uppskattningsvis 85 % av beskattningsbar handel görs av banker och andra finansinstitut, som hedgefonder.

Detta får flera effekter:

1. Omedelbar tillförsel av avsevärda skatteinkomster till de nationella ekonomierna för att tillgodose löntagarnas behov genom en förstärkning av den offentliga sektorn med anställningstrygghet, skapandet av sysselsättning, pensionsskydd, stabilitet i social service och allmän tillväxt. Syftet med Robin Hoodskatten – att vitalisera samhällena – skulle urholkas om dessa medel användes för kortsiktig minskning nationella skulder.

Med offentliga löneutbetalningar intakta, sysselsättningsskapande som en prioritet och med skolor, hälsovård, transporter och andra offentliga tjänster som är avgörande för social välfärd på plats, kommer uppmaningen till det privata kapitalet att investera biljoner dollar som nu hålls inne att höras klart och tydligt. De biljoner, som plockas fram genom den årliga höjningen av inkomsterna från Robin Hoodskatten, är avgörande för verklig tillväxt och för upprätthållandet av hälsa och välfärd i hela världen.

2. En omsättningskatt på spekulativ handel kommer att minska spekulativen i allmänhet. Kostnaderna för den läggs till priset på sådana oundgängliga varor som drivmedel och livsmedel. En stor och växande befolkningsgrupp i hela världen, och många andra, kan inte klara sina grundläggande behov när priserna överstiger majoritetens reallöner. Ett undanröjande av kostnader för handeln är en viktig beståndsdel i varje program för att åstadkomma snabb och varaktig lättnad för samhällena som står under hård ekonomisk press.
3. Många ekonomer hävdar att högfrekvent handel är nedbrytande och riskabel och att den underminerar likviditeten snarare än förstärker den när så behövs. De menar att en reglering och minskning av dessa affärer är nyckeln till ekonomisk stabilitet och tillväxt.
4. En Robin Hoodskatt kan i viss mån kompensera för regressiv skatt (som moms) och frigöra en större del av hushållens inkomster och möjliggöra en ökning av den samlade efterfrågan.

En Robin Hoodskatt som samordnas mellan många länder, bidrar till standardisering av handeln, ändamålsenlig beskattning av den och för världens länder mot ett mål som handlar om större ekonomiskt samarbete i allmänhet. Den skulle fungera som en ljuspunkt under en tid som annars kännetecknas av hyperkonkurrens och utarmning av finansieringen av offentliga tjänster – den finansieringen utgör själva ryggraden i anständig levnadsstandard för majoriteten av världens länder.

Kongressen **BEKRÄFTAR** därför sitt bestämda stöd för kampanjen för en Robin Hoodskatt och kommer att avsätta nödvändiga resurser för att försöka få den införd över hela världen.

Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: [Congress resolutions](#)